

LAB-proat (10)

Oktober 1999

Vakantie.

Na een jaar 'ploeteren' eindelijk 4 weken vakantie.

Net als velen met mij probeer je tijdens de vakantie alle dagelijkse besommingen uit je hoofd te bannen, zodat je daarna weer 'fris van geest en leden' er tegenaan kunt.

Je probeert dus ook PHILIPS te 'vergeten'.

Hoe naïef!

De hele vakantie door wordt je geconfronteerd met PHILIPS.

Stappen we in de auto om te vertrekken, dan wordt de PHILIPS-autoradio aangezet en de jeugd omhangt zich met PHILIPS-walkmans.

We ontsteken de PHILIPS-H4-koplampen en gaan op pad.

En (on)bewust slepen we allerlei PHILIPS-produkten mee op vakantie.

De zaklantaarn moet toch op zijn minst gevuld met PHILIPS-batterijen. De draagbare PHILIPS- 'Soundblaster' die de PW 'in de aanbieding had' (met 30W pmpo-vermogen!, volgens mij staan die letters in de verkeerde volgorde en moet het pomp-vermogen zijn) wordt getest op de camping, zodat de hele camping kan genieten van muziek waar niet iedereen van uit z'n bol gaat en waarschijnlijk de neiging moet onderdrukken om met een tentstok voorgoed het geluid uit het ding te slaan.

En 'we nemen natuurlijk ook de koffie mee van huis', die net als thuis gezet moet worden in de vlak voor de vakantie aangeschafte PHILIPS-koffiezetapparaat die Bertus zo voordelig in de PW had staan. Blijkt dat ding halverwege het koffiezetten de geest te geven. Maar voordat je het 'prulding' in een hoek kunt smijten, komt er een 'dampende' campingbeheerder je voortent binnen met de mededeling "dat de elektriciteitsaansluiting niet berekend is voor (PHILIPS)-koffiezetapparaten!"

Berustend zet je een keteltje water op het vuur.....Ook zo handig op vakantie is de PHILIPS- krulborstel (die tegenwoordig 'combi-styler' heet) en de haardroger, zodat vrouwlief er net zo top uit ziet als thuis.

Zelfs de CELLESSE kan mee zodat de laatste putjes uit de dijen 'weggewalst' kunnen worden, en wanneer de onwillige haartjes ook nog worden weggeschoren met de LADYSHAVE dan kan men strak en glad in het vel, het strand op.

Wij mannen hanteren vervolgens zittend voor de tent of caravan de oplaadbare PHILISHAVE 'Cool Skin' en wanneer tot slot de PHILIPS-reisstrijkijzer (denk aan de maximale belasting van de elektriciteitsaansluiting!) nog even over de garderobe wordt gehaald, dan kan een nieuwe vakantiedag beginnen.

Sommigen slepen zelfs de draagbare PHILIPS-tv incl. (camping)satellietschotel mee om 'The Bold and the Beautiful' niet te hoeven missen.

Maar ook de satellietschotel kunnen we straks thuislaten omdat steeds meer campings naast de elektriciteitsaansluiting ook een kabel aansluiting aanwezig is.....

En 'last-but-not-least' De eerste WHIRLPOOL-magnetrons zijn ook al gesignaleerd op de camping.

Waar zijn de tijden gebleven dat we tegen weer en wind voort zwoegden op de fiets en onder voortdurende stortbuien de tent moesten opzetten, en blij waren dat we een keer een hele nacht konden doorslapen zonder geultjes om de tent te graven.

Toen scheerden we ons gewoon 2 weken niet.

Toen maakten we ons niet druk of ons haar wel goed zat.

Toen maakten we ons niet druk dat we verkreukte ietwat muf ruikende kleren aanhadden, wat niet te voorkomen was in zo'n vochtige tent.

Toen kon het ons niet schelen dat we een half uur moesten wachten tot ons keteltje water kookte.

Toen kon het ons niet schelen dat we 'The Bold and the Beautiful' moesten missen.

Maar tijden veranderen, of je wil of niet. En dat vroeger alles beter was is natuurlijk ook niet waar.

Toch vraag ik mij ieder jaar weer af, wanneer ik in de verzengende hitte de zoveelste file inschuif, waarom ik steeds maar weer meedoe aan die jaarlijkse volksverhuizing, genaamd vakantie.

Daar kan ik nu weer een jaar over nadenken.....